



Bij de zondag



Sta je stevig? Dat is de vraag waar de kinderen van IKC de Heidevlinder in de afgelopen tijd op allerlei manieren mee bezig zijn geweest in het kader van de kerk-en-schooldienst. Er zijn happy stones gemaakt, er is gewiebeld op tenen en stevig gestaan om aan te geven waar je grens ligt, er zijn liedjes ingestudeerd en er was een bezoek aan de kerk afgelopen woensdag van alle klassen. Komende zondag komt het allemaal samen in de viering. We luisteren en vertellen met elkaar het verhaal van Jezus van het huis op de rots en het huis op het zand.

Met medewerking van de leerkrachten, ouders en kinderen van de Heidevlinder, het opleidingsorkest van Woudklank o.l.v. Ilona Slomp, organiste Rina van Opstal en ds. Betty Gras. Na de viering is ruimte voor ontmoeting met elkaar bij de koffie met taart!



Agenda

- Vrijdag 9 februari** – 19.00 uur – weeksluiting Tonckenshuys
- Dinsdag 13 februari** – Besloten gespreksgroep Leven na Verlies
- Woensdag 14 februari** – 19.30 uur Aswoensdag Viering
- Donderdag 15 februari** – 20.00 uur Rummycub-avond NGK (jaardoel)
- Woensdag 28 februari** – 20.00 uur Twee zielen in één borst (B&O)
- Elke vrijdag** - Stamtafel

Collecte

Eén collecte: Nieuwe Jaardoel Stichting Kinderhulp

QR-codes collecte



1e collecte



2^e collecte



3^e collecte

Liturgie

11 februari 2024 – Kerk-/schooldienst ds. Betty Gras, met medewerking van opleidingsorkest van Woudklank en organiste Rina van Opstal

Liederen en Schriftlezing:

Aanvangslied: Waar je woont op deze wereld
Zingen: Dank u voor deze nieuwe morgen
Inleidende woorden
Zingen: Geest van hierboven
Aandacht voor creaties kinderen
Bijbelverhaal: Het huis op de rots en het zand
Zingen: Een wijs man bouwde Overweging
Zingen: 'k zal er zijn
Dank- en voorbeden
Zingen (aansluitend): NLB 371
Collecte
Slotlied: Zegen ons, Algoede

Collecte – Nieuwe Jaardoel: Stichting Kinderhulp

Eén collecte voor de Jeugdkerk

Wij collecteren voor het Nieuwe Jaardoel: **Stichting Kinderhulp**

Wist je dat maar liefst 1 op de 12 kinderen in Nederland opgroeit in armoede? Winter betekent voor hen dat ze het koud hebben. Elke dag. Elke nacht.

Duizenden kinderen gaan zonder warme jas of stevige schoenen naar school. Of doen 's nachts geen oog dicht omdat een fatsoenlijk (dek)bed ontbreekt.... Daarom werd er door Stichting Kinderhulp tijdens de Scrooge Live uitzending opgeroepen om ze warmte te geven.

Ok in onze omgeving zijn er kinderen die in armoede leven. Dit jaar zal met de collectes en de acties voor het jaardoel van de gezamenlijke kerken via Stichting Kinderhulp aandacht en hulp aan deze kinderen gegeven worden.

Aswoensdagviering – 14 februari – 19.30 uur

Als start van de Veertigdagentijd is er op Aswoensdag een vesper, waarin de mogelijkheid bestaat een askruisje te ontvangen. Hiermee staan we stil bij onze kwetsbaarheid en feilbaarheid als mens. Voorganger is ds. Betty Gras. Harry Bosma bespeelt de piano. We vormen een kring in de ontmoetingsruimte rondom de Paaskaars en een schikking van de groep liturgisch bloemschikken.

Bloemschikking Aswoensdag

De werkgroep liturgisch bloemschikken maakt van Aswoensdag tot en met de Pasen een aantal schikkingen waarin we de teksten van het oecumenisch leesrooster trachten te verbeelden. Hopelijk zorgt de symboliek voor een ervaring bij de kijker en roept het verwondering, emotie of inspiratie op.

Een belangrijk thema in de lezingen is dat veranderingen noodzakelijk zijn. De boodschap van de profeet Jeremia viel niet in vruchtbare aarde. Daarom is gekozen voor een bolvorm welke aan het begin van de veertigdagentijd donkerbruin is en gedurende de dagen groener wordt : het licht dringt door.



Bij de schikking voor aswoensdag.

Op Aswoensdag start een periode van bezinning: wie zijn wij, wat doen wij?

Gekozen is voor een bescheiden schikking waarin de as en de kleine groene blaadjes van de buxus op de bruine bol het ingetogen karakter van deze woensdag verbeelden.

Kosters:

In de week van 12 – 18 februari a.s. (week 7) zijn Ginus en Andrea Haveman de dienstdoende kosters.
Andrea nr: 06-21921655
Ginus nr: 06-41891894
Uiteraard kunt u ook bij vragen, problemen of reserveringen de kosterstelefoon bellen: 06 249 238 44.

Kopij nieuwsbrief

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur sturen naar:

nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl

Nieuwsbrief lezen

De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te lezen op onze website

<https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief>

Voor meer informatie zie Website: www.deontmoetingskerk.nl

Facebook

Huispaaskaars 2024

Ja, Net als in voorgaande jaren kunt u een huispaaskaars bestellen via de Ontmoetingskerk. Deze huispaaskaarsen hebben hetzelfde motief als de nieuwe grote paaskaars in de kerk.

Dit jaar ziet u een levensboom afgebeeld. De Levensboom heeft in de Bijbel meerdere symbolische functies. De Openbaring van Johannes noemt "een nieuwe hemel en een nieuwe aarde", een heilige stad Jeruzalem die vanuit de hemel neerdaalt. In het midden van de stad stond een levensboom. In Bijbelboek Spreuken staat de boom symbool voor Wijsheid.



Tijdens de dienst op Paasmorgen worden de huispaaskaarsen aangestoken aan de grote paaskaars en daarna staan de bestelde kaarsen voor u klaar in de consistorie.

De kaarsen zijn 30 cm hoog en kosten 32 euro. U kunt uw bestelling tot **uiterlijk 11 februari** doorgeven aan Linda Zijlstra: lindazijlstra1971@gmail.com
Het verschuldigde bedrag mag u overmaken op rekeningnummer NL92RABO 0376200774 t.n.v. Ontmoetingskerk Zuidwolde onder vermelding van: huispaaskaars 2024 en uw naam.

Maak je eigen paaskaars!

Je kunt een huispaaskaars bestellen, maar je kunt er ook zelf een maken!

Op zaterdag 9 maart van 15.00 – 17.30 is er in de Ontmoetingskerk de gelegenheid om een paaskaars te maken die je thuis kunt gebruiken. Met symbolen die iets laten zien van ons eigen geloof versieren we een stompkaars met gekleurde was. Ook kinderen (graag met een ouder, opa of oma) en tieners zijn van harte welkom.

De kosten zijn € 12,50 per kaars. Mochten die kosten een bezwaar zijn, meld dat dan rustig, in dat geval neemt de diaconie die voor haar rekening.

Opgave vooraf is noodzakelijk, i.v.m. het bestellen van materiaal. Dat kan tot uiterlijk 1 maart, bij Els Deenen (tel. 06 – 22738215, mail: elsdeenens@icloud.com).



Nieuws uit de jaardoel groep

Op zaterdag 27 januari werd met groot succes de Pubquiz gehouden in de Ontmoetingskerk. Met een groot aantal deelnemers van zowel de NGK, de Hervormde Kerk en de Ontmoetingskerk. Op deze avond wordt het eten en drinken geheel verzorgd. Wel staat er een pot voor een vrijwillige bijdrage op de bar. De opbrengst hiervan ging in zijn geheel naar ons nieuwe Jaardoel Kinderhulp. Met een opbrengst van € 1.004 is dit een prachtig begin van het nieuwe Jaardoel, waarbij we aan het einde van het jaar € 10.000 opgehaald hopen te hebben! Hier zijn we dan ook enorm blij en dankbaar mee. Door de verschillende donaties op onze eigen pagina, staat het totaal nu op € 1.200. Ook u kunt dit zelf volgen op <https://steun.kinderhulp.nl/fundraisers/kerken-zuidwolde> Op deze pagina kunt u ook zelf een donatie doen, maar u kunt ook familie, vrienden en burens ernaar verwijzen.



Voor de aankomende maanden staan de gezellige Rummycub-avonden weer op het programma. Met een bijdrage van € 10,00 wordt u voorzien van koffie, cake, een hapje en een drankje. U bent van harte welkom voor een gezellige avond op de onderstaande donderdagen (inloop 19:30 uur, aanvang 20:00 uur:

- 15 februari (NGK)
- 14 maart (Ontmoetingskerk)
- 11 april (Hervormde Kerk)

Met pasen hebben we weer onze Eier Actie waarbij we heerlijk verse eieren verkopen van onze Zuidwoldiger eierboer. Hiervoor vragen wij u om uw lege eierdoosjes in te leveren bij uw eigen Kerk. Hiervoor alvast onze hartelijke dank.

Koffiedrinken – 18 februari

Beste Gemeenteleden,
Abusievelijk staan er op zondag 18 februari 2 ontmoetingen gepland na de ochtenddienst. De Ontmoetingskring en de gemeenteleden van wijk 4 zijn uitgenodigd voor een samenzijn in de Schakel.

Daarom is het niet mogelijk voor de overige gemeenteleden van de Ontmoetingskerk om op zondag 18 februari a.s. koffie te drinken na afloop van de dienst.

Wij bieden onze oprechte excuses aan voor de overlast

Arjen en Aja Vos-Dragt
Co-kos Ontmoetingskerk